

Ακόμη και αν ο Roberto Cossa έγραψε το έργο το 1977, το La Nonna είναι δίχως αμφιθολία μια από τις πιο επίκαιρες παραστάσεις που θα μπορούσε να δει κανείς στον ελληνικό θέατρο. Η ιστορία αναφέρεται στην πιο λαίμαργη γιαγιά που έχουμε δει, παρομοιάζοντας τη με το ΔΝΤ, την φτώχεια, την δικτατορία του Βιτέλια(Αργεντινή) και τις αδηφάγες τράπεζες, σε μια κλασσική μαύρη κωμωδία.

**ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:** ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

**ΧΩΡΟ-ΓΡΑΦΙΑ:** ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

**ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:** ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ

**ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ -ΦΩΤΙΣΜΟΙ:** ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

**ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:** ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΝΤΑΚΗ

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ :** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

**ΠΑΡΑΓΩΓΗ:** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

**ΠΑΙΖΟΥΝ:**

Καρμελο:**ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΓΚΟΣ**

Τσίτσιο:**ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ**

Γιαγιά:**ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ**

Μαρία:**ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ**

Δόν Φραντντίσκο:**ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ**

Ανυσύλα:**ΠΟΠΗ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ**

Μάρτα:**ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑΝΤΑΚΗ**

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Πολλές φορές σκέφτομαι πως γίνεται κάθε μορφή Τέχνης να «κλείνει» τα αυτιά της στις απεγνωσμένες κραυγές της κοινωνίας όταν αυτή έχει εξαθλιωθεί. Μια ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει σήμερα όλος ο κόσμος, χρήζει απάντησης η έστω αναφοράς μέσα από τη Τέχνη. Αντιλαμβάνομαι τη σημερινή απασοστολή του θεάτρου σα μορφή καταγγελίας σε αυτή την τόσο δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα, αλλά και σα μιαν απάντηση για τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά και γιατί συμβαίνει. Αυτό προσπαθεί να «πεί» αυτήν την παράσταση, που έχω τη χαρά αλλά και την τιμή να σκηνοθετώ,,παρέα με μια καταπληκτική ομάδα ανθρώπων , που μέσα από το πέρασμα του χρόνου έχουν αποδείξη, πόσο πολύ αγαπάνε το θέατρο.

Μέλη του Συλλόγου Φίλων του Θεάτρου Ιεράπετρας ,συνεχίζουν -παρόλες τις αντίξεις συνθήκες που τους περιτριγυρίζουν,-να κάνουν θέατρο, απαντώντας , μέσα από τη θεατρική πράξη, στα δύσκολα που μας περιβάλλουν. Διασκεύασσα την ιστορία του θεατρικού έργου «La Nonna» (η Γιαγιά) του Αργεντίνου Συγγραφέα , Ρομπέρτο Κόζα ,προσπαθώντας να μεταφέρω το κλίμα μιας εποχής η μιας χώρας, της Αργεντινής,-πολύ μακρινή στην Ελλάδα- στην Ελλάδα του σήμερα, μιας και μιας διακατέχουν, τόσες πολλές κοινές καταστάσεις με κύρια αυτής της χρεωκοπίας. Ένα σκληρό αλλά συγχρόνως μεγαλειώδες έργο, μια μαύρη κωμωδία όπου μια Γιαγιά δε χορταίνει να τρώει ,οδηγώντας την οικογένειά της στην καταστροφή Ένα αλληγορικό έργο , για την αδηφάγη Νεοφιλελεύθερη πολιτική , που δε χορταίνει ποτέ , ακόμα και αν «φάει» τον ίδιο την εαυτό...Ας δούμε το έργο ,και αφού γελάσουμε , ας προβληματιστούμε ποιόν πραγματικά δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε σαν κοινωνία αλλά και σαν Πολιτισμός.

Αντώνης Διαμαντής  
Σκηνοθέτης-Ηθοποιός

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για την υλοποίηση της παράστασης καθώς επίσπε το Δάμο Ιεράπετρας και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΟΝ Ιεράπετρας για την παραχώρηση του χώρου.

