

## Η αγάπη προς την πατρίδα είναι πράξη ελευθερίας -Δυσοίωνο το μέλλον της Ελλάδος-

Απίστευτο και όμως αληθινό. Μία έρευνα του Δημητρίου Στεργίου η οποία δημοσιεύθηκε σε ηλεκτρονικό Βιβλίο αρχάς Οκτωβρίου 2012 και η οποία ετέθη τότε υπόψη του έντιμου Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης κ. Λεάνδρου Ρακιντζή, αποδεικνύει με πραγματικά στοιχεία το κάτωθι τρομακτικό: ότι κατά την **περίοδο 1981-2011**, κατασπαταλήθηκαν σαν πλατανόφυλλα για κομματικές και ρουσφετολογικές σκοπιμότητες εθνικοί, κοινοτικοί και δανειακοί πόροι ύψους 1.4 τρισεκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή ετησίως 46 δισεκατομμύρια ευρώ!

**Είναι τρομακτικό για 2 λόγους: 1<sup>ος</sup>: Εάν αυτά τα χρήματα επενδύονταν εις την Ελληνική Οικονομία θα είχανε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος άνω των 15 τρισεκατομμυρίων Ευρώ, και η χώρα μας θα αναδεικνυόταν σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, με ένα τεράστιο ετήσιο ΑΕΠ, και ο Λαός μας εις την κατάταξη των πλουσιότερων του κόσμου. 2<sup>ος</sup>:** Αντί της επένδυσης για την οικονομική ανάπτυξη της Πατρίδας μας, ξεκίνησε ένα τεράστιο πάρτι λεηλασίας δημοσίου χρήματος, που χρεοκόπησε την Πατρίδα μας και με χρέη άνω των 370 δις Ευρώ. **Αυτό το πάρτι του αιώνα πληρώνει τώρα ο Ελληνικός Λαός για 99 χρόνια με τα Μνημόνια και την θανατηφόρα πολιτική λιτότητας.**

Αξιοπεριέργο είναι, ότι και η έρευνα αυτή του κ. Στεργίου «θάφτηκε», ως συνηθίζεται, και από τα μεγάλα ΜΜΕ, και δεν έλαβε την ανάλογη δημοσιότητα. Αυτό συμβαίνει πάντα εις την χώρα μας, με την φροντίδα των μεγάλων συστημικών ΜΜΕ και του προϊσταμένου των, δηλαδή του πολιτικού συστήματος εξουσίας. Μήπως τυχόν ξεχάσαμε την περίφημη Λίστα 4.000 περίπου Δημοσιογράφων το φθινόπωρο του 2004, την οποία είχε στα χέρια του το καμάρι της Ελληνικής Δημοσιογραφίας και του Μεγάλου Μαξίμου κ. Ρουσόπουλος; Εις την οποίαν γινόταν αναλυτική αναφορά για 3 έως 4 αδήλωτους μισθούς, που έπαιρναν από διάφορους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του ευρύτερου και στενού δημόσιου τομέα, ΑΕΙ κ.α. , και η οποία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ; Εν συνεχεία η εξαφάνιση του πρωτότυπου στικάκι της Λίστας Λαγκάρντ!

Ως πολίτες αυτής της χώρας δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, να πληροφορηθούμε τι συμβαίνει εις την Πατρίδα μας, για το πού πάει ο μόχθος και ο ιδρώτας μας. Ούτε για το πάρτι του αιώνα, ούτε γιατί επι δεκαετίες δεν το σταμάτησε κανείς, αλλά ούτε και γιατί παράλληλα χρεοκόπησε η Πατρίδα μας και ο Ελληνικός Λαός. Και ενώ επιδεινώνεται το διεθνές κλίμα και η αταξία εις την παγκόσμια πολιτική και οι γείτονες μας αποθρασύνονται επικίνδυνα απέναντι της Πατρίδας μας, εις την χώρα μας κυριαρχεί η περιρρέουσα ατμόσφαιρα πολιτικής, ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής σήψης και σκανδάλων. **Όμως η ανισορροπία έκνομων πράξεων και τιμωρίας είναι ένα τερατώδες δημιούργημα της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής. Διότι ισοπεδώνει κυριολεκτικά κάθε έννοια της ηθικής, εντελίζει την αξιοπρέπεια των άλλων, ταπεινώνει και υποτάσσει εις τους έκνομους την κοινωνία, τον Λαό και την Πατρίδα.**

Δυστυχώς, η προπαγάνδα αποπροσανατολισμού του Ελληνικού Λαού από τους πραγματικούς υπεύθυνους και τις πραγματικές αιτίες για την κατάρρευση της Πατρίδας μας, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Ότι για το πάρτι του αιώνα εις την Ελλάδα, για τα τρισεκατομμύρια ευρώ που χαθήκανε κατά τα 30 τελευταία και πλέον χρόνια, φταίνε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οι ηγέτες αυτής, αλλά και οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Οι οποίοι έχουν δηλώσει, ότι για την «κατάντια της Ελλάδος φταίνε οι Έλληνες Πολιτικοί», και ότι «δεν υπάρχουν Έλληνες πατριώτες, οι οποίοι κατά δεκάδες χιλιάδες έβγαλαν εις το Εξωτερικό εκατομμύρια ευρώ έκαστος, και οφείλουν να τα επιστρέψουν για να σώσουν την Πατρίδα τους»; Αυτός ο παραλογισμός μου θυμίζει την περίφημη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος είπε: «Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο»!

Μήπως τυχόν δεν γνωρίζουμε και αυτό; Ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που υποστηρίζουν, ότι όποιοι κατακλέβουν τον μόχθο και τον ιδρώτα των Ελλήνων, και βγάζουν τα κλεμμένα δισεκατομμύρια εις το Εξωτερικό, και δεν θέλουν να τα επιστρέψουν για να σωθεί η Πατρίδα μας, είναι «πατριώτες», ενώ οι βάρβαροι ευρωπαίοι φορολογούμενοι, που υποστηρίζουν το αντίθετο, είναι «εχθροί της Ελλάδος»;

Επιτέλους ας σοβαρευθούμε για το καλό του Λαού μας και των παιδιών μας, και ας αναζητήσουμε τους υπαίτιους για την κατάντια μας μόνον σε όλους αυτούς **πού επι πολλές δεκαετίες κατέστησαν την δύσμοιρη Πατρίδα μας σε ένα μεσαιωνικό «οικογενειακό φέουδο» τους, και έτσι καταχρώνται την ψήφο των Ελλήνων, και οι οποίοι φεουδάρχες και κοτζαμπάσηδες είναι ανάμεσα μας, σε πολλές περιπτώσεις εις την διπλανή πόρτα.**

Σήμερα ουδείς Έλληνας αμφιβάλλει ότι εδώ πρόκειται για μεγάλο σχέδιο προπαγάνδας αποπροσανατολισμού, **και με νομικά τερτίπια η απόκρυψη της αλήθειας**, η συγκάλυψη όλων των σκανδάλων, και η προστασία των υπαιτίων για

την **εθνική καταστροφή**. Όλων εκείνων που ευθύνονται για την διαφθορά, και την λεηλασία τρισεκατομμυρίων Ευρώ. Είναι ύβρις να εμπαιξούν τον Ελληνικό Λαό, με την δήθεν εξιχνίαση π.χ. της υπόθεσης της NOVARTIS, για υπεξαίρεση δήθεν μόνον μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Ως να οφείλεται η λεηλασία και η κατάρρευση της Πατρίδας μας εις την εγκληματική συμπεριφορά μόνον μερικών ολίγων με την υπεξαίρεση μόνον μερικών εκατομμυρίων Ευρώ!

Γιατί αποκρύπτεται από τον Ελληνικό Λαό και η περίπτωση του σκανδάλου του γίγαντος SIEMENS (Νοε.2006), που λίγο μετά έσκασε και εις το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λόγω ελλείμματος μόλις 2,5 δις Ευρώ εις την Μητρική Εταιρία του Μονάχου; Με αποτέλεσμα όμως την τότε άμεση και αστραπιαία αντίδραση των Αμερικανικών Αρχών (Σεπτ.2008), αλλά και την ταχύτατη επιστράτευση από την Γερμανική Δικαιοσύνη 33 Εισαγγελέων και δεκάδων έμπειρων Γραμματέων. Ενώ το σκάνδαλο ήταν ήδη γνωστό σε όλους τους άλλους, εις την Ελλάδα όμως το αποσιωπούταν επιμελώς για μακράν περίοδο.

Όμως την Ελλάδα της κρίσης δεν την έφτιαξαν όλοι, δηλαδή ο Ελληνικός Λαός. Και την κρίση δεν την πληρώνουν όλοι οι υπεύθυνοι και οι ένοχοι. Αυτό μου θυμίζει την αυθάδεια κάποιου κ. Πάγκαλου, ως εκπρόσωπος «εκατοντάδων Πάγκαλων» του κλειστού πολιτικού συστήματος εξουσίας, ο οποίος είπε: **«Μαζί τα φάγαμε!»**. Αξιοσημείωτη ήταν όμως η **σιωπή** των μεγάλων ΜΜΕ, αλλά ταυτόχρονα και η τότε απουσία ενός Εισαγγελέα, για άμεση σύλληψή του. Κάτι που θα συνέβαινε σε κάθε άλλη χώρα του κόσμου. **Το κλειστό διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας προσπαθεί τώρα να διασωθεί με κάθε τρόπο, εμφανιζόμενο μάλιστα και ως «Σωτήρας της Ελλάδος»!**

Τις τελευταίες δεκαετίες το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα εξουσίας, όχι από κοινωνική ευαισθησία και φροντίδα για τον Λαό μας, αλλά από υστεροβουλία, «φρόντισε» με δανεικά όμως χρήματα και κατά παράβαση των διεθνών κανόνων της Οικονομίας, για εκατοντάδες χιλιάδες ρουσφετολογικές προσλήψεις, δυσανάλογες αυξήσεις μισθών και συντάξεων/εφάπαξ, για εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, για χορηγήσεις δεκάδων χιλιάδων συντάξεων «μαϊμού», για προνοιακά και δεκάδες άλλα επιδόματα, προκλητικά και φθοροποιά προνόμια σε διάφορες Συντεχνίες, Συνδικαλιστές κ.α., αλλά και για άλλα πολλά. Είναι αυτά που τώρα οι «Πάγκαλοι» λένε ευθαρσώς ότι «τα φάγαμε μαζί». **Ενώ εις την πραγματικότητα όλα αυτά ήταν δώρα (!) με ύπουλες, άκρως επικίνδυνες «ναρκωτικές ουσίες», που μετέτρεψαν τους Έλληνες σε «ναρκομανείς ψηφοφόρους» των πελατειακών κομμάτων και την Πατρίδα μας σε μία απέραντη Ιθάκη.**

Μόνο με την επικίνδυνη αυτή μέθοδο που παγίδευε επί δεκαετίες ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό, το κλειστό και διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας εξακολουθεί ανενόχλητο να λεηλατεί την Πατρίδα μας και να λυμαίνεται τον ιδρώτα και τον μόχθο των Ελλήνων. Ωστε να ισχυρίζεται τώρα προκλητικά ότι «τα φάγαμε μαζί!». **Με την διαφορά όμως, αντί να τιμωρηθούνε για την εθνική καταστροφή οι εκατοντάδες «Πάγκαλοι» που λεηλάτησαν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι την Πατρίδα μας, τιμωρείται τώρα ο Ελληνικός Λαός, με τα 3 ισχύοντα Μνημόνια, τα οποία για 99 χρόνια υποθηκεύουν το μέλλον και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Με την εγκληματική λιτότητα, με την εκποίηση του εθνικού πλούτου, την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, τις ατέρμονες εχθρικές απειλές και τον διαμελισμό της Ελλάδος. Για την ταπεινωμένη Πατρίδα μας, την αγαπημένη λάμψη του Παγκόσμιου Πολιτισμού, γράφει ο Κωστής Παλαμάς(1859-1943): «Ραγιάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι....των Ευρωπαίων περίγελα, και των αρχαίων παλιάτσοι. Ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνά η πλεμπάγια».**

**O Mark Twain (1835-1910) είπε: «Είναι πιο εύκολο να εξαπατήσεις τους ανθρώπους, παρά να τους πείσεις ότι τους εξαπατούν».** Η Ε.Ε. και οι Βρυξέλλες είναι όμως δυστυχώς εκείνοι που επι δεκαετίες εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αν όμως μερικοί Εταίροι σκοπεύουν να εκμεταλλεύονται τέτοιες παθογένειες και ως συνέπεια αυτών τις εύθραυστες οικονομίες τους για να ξεσκίζουν έτσι, μάλιστα με ειδική τρόπο, τις σάρκες και την αξιοπρέπεια άλλων Μελών της, τότε η Ε.Ε. δεν έχει κανένα μέλλον.

Ενόψει όμως του επι δεκαετίες άλτου και μεγάλου αδιεξόδου που ευρίσκεται η Πατρίδα μας, η αγαπημένη λάμψη της ανθρωπότητας, αλλά και της νέας πανδημίας της φτώχειας και δυστυχίας, που θα έρθει ευθύς αμέσως μετά την πανδημία του κορωνοϊού, έρχεται η ώρα της ευθύνης όλων των Ελλήνων να ενστερνισθούμε τα λόγια του Διονύσιου Σολωμού: «Το Έθνος οφείλει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό», και ότι όπως έγραψε και ο Friedrich Nietzsche: «Ελευθερία είναι η θέληση να είναι κανείς υπεύθυνος απέναντι εις τον εαυτόν του».

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

([www.ΓεώργιοςΕμ.Δημητράκης.gr](http://www.ΓεώργιοςΕμ.Δημητράκης.gr))

Υποσημείωση: Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Ν. Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις το Πανεπιστήμιο της Βόννης και Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια.